



## Welkom!

Zondag 24 maart 10.00 uur  
Palmzondag

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

## Over de dienst

Lezingen: Marcus 11: 1 – 11

Liederen: Lied 288  
Lied 287: 1  
Lied 547: 5  
Lied 555  
Lied 552: 1, 2  
Lied 598  
Lied De Here zegent jou

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via  
deze koppeling: 

## Collectes

1<sup>e</sup> collecte PKN missionair werk

2<sup>e</sup> collecte Pastoraat

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

## Toelichting 1<sup>e</sup> collecte

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen.

Een missionaire kans!

Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten.

Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

Van harte aanbevolen!

## Graag uw aandacht voor

### Bericht van overlijden

Op maandag 18 maart is Dik Jansen overleden op de leeftijd van 69 jaar. Dik woonde met zijn vrouw Ditty op de Jacob Catsstraat.

Vrijdagmiddag 22 maart heeft de afscheidsdienst en begrafenis plaatsgevonden.

### Jarigen:

25 maart dhr. L. Gerritsen

26 maart dhr. A. van Dijk

## Palmpasen

Deze zondag zal Palmpasen gevierd worden in een gezinsdienst.

We gaan er een mooie en kleurrijke dienst van maken met de Palmpasenstokken die de kinderen meenemen. Het blijft een bijzonder verhaal van Jezus die op een ezelsveulen Jeruzalem binnenkomt als koning van de vrede.

Met elkaar zingen, horen en vertellen we ervan, met de Palmpasenoptocht door de kerk als mooi middelpunt.

Welkom om mee te vieren.

## Stille Week

Palmpasen is ook het begin van de Stille Week. In deze week leven we toe naar het feest van Pasen, het feest van nieuw Leven in Jezus gegeven.

Elke dag zijn er vieringen waarin we steeds een stap zetten richting dat lijdensverhaal van Jezus op Goede Vrijdag en het licht zien worden en de Levende begroeten in de Paaswake op Stille Zaterdag.

Maandag, dinsdag en woensdag zijn er vespers om 19.30 uur met (bijbel)teksten, muziek, verbeelding en gebed.

Op Witte Donderdag vieren we hoe Jezus het Pesachmaal met zijn leerlingen at en vieren wij avondmaal in de kring. De dienst begint om 19.30 uur.

In de dienst op Goede Vrijdag om 19.30 uur lezen we het lijdensverhaal van Jezus omgeven door liederen, beelden en teksten die verdiepen.

Stille Zaterdag begint de dienst om 21.00 uur en zien we het nieuwe licht van de nieuwe paaskaars binnenkomen en mogen we de opstanding vieren met het doorgeven van het licht en elkaar het goede toewensen.

Paaszondag is er de feestelijke dienst waarin we volop mogen vieren dat we de Levende Heer mogen ontmoeten.

Welkom om elke dag mee te vieren.

## Vespers Stille Week

### Maandag 25 maart

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

Lezingen: Psalm 30  
Klaagliederen 1: 4 – 6, 9

Liederen: Lied 62 b  
Lied 148 b  
Lied 807: 1, 4, 6

### Dinsdag 26 maart

Voorganger: Coby van Beek

Lezingen: Psalm 31  
Klaagliederen 2: 11 – 13

Liederen: Lied 62 b  
Lied 148  
Lied 919: 1, 3

### Woensdag 27 maart

Voorganger: Tim van Beek

Lezingen: Psalm 32  
Klaagliederen 5: 1-3, 14-15, 19-21

Liederen: Lied 62 b  
Lied 148  
Lied 1005: 1, 2

## Agenda

Maandag 25 maart 19.30 uur Ds. H. Bouwman  
Vesper in de Stille Week

Dinsdag 26 maart 19.30 uur Coby van Beek  
Vesper in de Stille Week

Woensdag 27 maart 10.00 – 11.30 uur  
Koffiemorgen

Woensdag 27 maart 19.30 uur Tim van Beek  
Vespers in de Stille Week

Donderdag 28 maart 19.30 uur Ds. H. Bouwman  
Witte Donderdag Dienst Schrift en Tafel

Vrijdag 29 maart 19.30 uur  
Goede Vrijdag

Zaterdag 31 maart 21.00 uur  
Paaswake

Zondag 31 maart 10.00 uur Ds. H. Bouwman  
1<sup>e</sup> Paasdag

## Witte Donderdag

### Dienst Schrift en Tafel

Donderdag 28 maart 19.30 uur

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

### Over de dienst

Lezingen: Exodus 12: 1 – 14  
Jeremia 31: 31 – 34  
Johannes 13: 1 – 15  
Mattheus 26: 36 – 38

Liederen: Lied 67: 1, 3  
Lied 301 c  
Lied 305  
Lied 832  
Lied 833  
Lied 655  
Lied 568 a  
Lied 395  
Lied Blijf bij mij en waak hier met mij

### Collectes

1<sup>e</sup> collecte [Stichting Kupika](#)

2<sup>e</sup> collecte [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

## Goede Vrijdag

Vrijdag 29 maart 19.30 uur

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

### Over de dienst

Lezingen: Klaagliederen 3: 1-9  
Johannes 18: 1 – 19: 42

Liederen: Lied Blijf bij mij en waak hier met mij  
Lied 576b 6, 5, 2, 1  
Lied 590  
Lied 301 e  
Lied 559

## Van de Werkgroep VIS

Zaterdag 6 april:

### Heilige natuur en ecologische bekering

Op zaterdag 6 april is er een speciale dag rond het boek 'Heilige Natuur' van Karen Armstrong. Het boek handelt over onze band met de natuur, die in veel gevallen zijn kwijtgeraakt. Hoe kunnen we deze herstellen?

In de ochtend gaat dominicanes Marga Zwiggelaar in op het boek van Armstrong en legt zij ook een verband met andere initiatieven vanuit het christelijk perspectief (bv. Groene Kerken, *Laudato Si*). We gaan met elkaar in gesprek over wat een zogenoemde 'ecologische bekering' voor onszelf kan betekenen. Na de lunch gaan we ons daadwerkelijk verbinden met onze omgeving tijdens een wandeling van circa 1,5 uur.

We beginnen 's morgens in het *Zendingslokaal te Hemmen, om 10.00 uur*. Het is ook mogelijk om alleen in de ochtend mee te doen.

Zaterdag 20 april: **Stilte**dag

(Bijna) een hele dag stil.... stap éven uit de waan van de dag en keer naar binnen, in verbinding met de ander/Ander. Op het programma van deze stilte dag staan een creatieve activiteit en het samen bereiden van de maaltijden. In de middag is er een *Lectio Divina* (bijbellezing) en een stiltewandeling. Na de avondmaaltijd is er tot slot een meditatie.

Durft u het aan om de weldaad van stilte te beleven?

Dan bent u op zaterdag 20 april van harte welkom in de Protestantse Kerk te Driel.

U mag ook een gedeelte van de dag meedoen.

*Graag opgeven vóór 5 april!*

*Verdere informatie volgt na opgave.*

Meer informatie vindt u natuurlijk in ons [Gele Boekje!](#)

Namens de Werkgroep VIS,  
Marijke van Dijk

## De gemeente horen

Dat wil de kerkenraad graag op zondag 7 april na de kerkdienst.

Het huidige kerkorgel in De Voorhof is dringend aan vervanging toe.

Op de gemeenteavond van afgelopen november is dit onderwerp aan de orde geweest.

Inmiddels is er een advies van de kerkrentmeesters gekomen. Dat advies heeft de kerkenraad overgenomen.

De begeleiding van de samenzang is een belangrijk element van de kerkdiensten en het vervangen van een kerkorgel vergt een forse investering voor de lange termijn.

Daarom wil de kerkenraad de gemeente hierover horen om daarna een definitief besluit te nemen.

## Tenslotte

De komende week is de Stille Week; de afsluiting van de veertigdagentijd.

Na het feest van de intocht in Jeruzalem komt de verwarring. En de vernedering.

Dagelijks kunnen wij naar De Voorhof om hierbij stil te staan, erover te denken, ons erop te bezinnen.

Voor velen is het altijd weer een bijzondere week; om zo samen onderweg te zijn naar Pasen.

Van harte welkom!

## Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via [nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl](mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl)

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email [predikant@voorhofkesteren.nl](mailto:predikant@voorhofkesteren.nl)

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email [pastoraat@voorhofkesteren.nl](mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl)

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN. Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: [beheerder@voorhofkesteren.nl](mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl)

Website: [www.voorhofkesteren.nl](http://www.voorhofkesteren.nl)